

Dagbog Korfu 28. juni – 4 juli 2015

Søndag 28. juni 2015

Turen til Korfu gik fint. Piloten gav god orientering og servicen var fin, maden sådan ”ok”

Vi var spændte på Panthion Hotel med 35 værelser. Olsen familien var godt tilfredse med værelserne, selvom Tove var ved at falde ned af et løst wc bræt. En lille tur til stranden og lidt lunch. Poolen her nød vi senere og der var vi vist alle sammen. Aftensmaden var god og der var en hyggelig stemning, så jeg (TOVE) må give mig Retsinaen smagte godt. Alt i alt en dejlig dag.

Hans, Tove, Freja og Amalie.

Mandag 29. juni 2015

Alle var nede til morgenmad ved 8 tiden. Stefan havde været ude at løbe kl. 7.00, som han skulle hver dag ”påstod han”. 1 rigtige dag skulle bruges på afslapning og se sig lidt omkring. John og Margrethe gik til Moraitika (*Moraitika er smukt beliggende på det sydøstlige Korfu. Floden Messonghi flyder direkte gennem byen og munder ud i det Joniske Hav. Restauranter og småbutikker ligger nær en lang strand, og i den gamle bydel er der smalle og snoede gader*) mens resten tog på stranden. Strandstolene kostede 2€ stykket, men så fik man også en drink med. Bade hygge og snakke sammen. Ved frokosttid gik en flok til Moraitika for at spise. Fandt en rigtig grækerbiks- små borde der vippede, stole man fik striber i bagdalen af og så mor der sad og holdt øje med at alt og alle gjorde det de skulle. Tilbage på stranden igen og så op til poolen. Mødtes kl 19 uden Retzina (det skulle komme tirsdag) Hans fik dummeåret for ikke at have løbesko med og Leif fik dumme hatten for at have taget 2 paraplyer med. Spiste på hjørnet af stranden. Peter og Rossana havde bestilt. Forbi baren på vej hjem. De fleste var hjemme i ordentlig tid omkring midnat, Casper, Nadia og Stefan undtaget. Det var meget mørkt da de kom hjem.

Hanne og Leif.

Tirsdag den 30. Juni 2015

” Feriemode ” har holdt sit indtog, så indtagelse af morgenmaden foregik mere spredt i dag, men alle nåede det dog, også de sidste 3, som først kom hjem efter mørkets frembrud. I dag tog de fleste til Korfu by med den lokale bus, det tog cirka en time. Derefter travede de rundt i de hyggelige gade og var oppe at se det gamle fæstningsanlæg. Da sulten meldte sig fandt de alle mere eller mindre uafhængige af hinanden en fantastisk dejlig taverna. Sidst på eftermiddagen møddes de igen og tog derefter bussen tilbage. Resten af flokken havde været ved strand og pool og da der nu var samling, mere eller mindre, startede backgammon turneringen ved de små borde. Det var Hanne og Leif der havde sørget for bord og havde valgt den allersidste taverna der lå på stranden et rigtig hyggelig lille sted hvor vi blev placeret i hestesko, og derefter fik serveret retzina i små kander, samt masser af små retter. Alle blev mætte uden dog at blive overmætte, så der var plads til is. Der er endnu

ikke kommer biletter til Ditte og Michael, så Hanne er er ved at lade op. På vej hjem blev der købt venindesolbriller, så alt er som det plejer.

Edith og Peter.

Onsdag den 1. Juli 2015

Dagen startede ud med morgenløbetur for Naida og Casper. Alle nåede morgenmaden, der var lidt bedre end de foregående dage, da der var kogte æg (tørkogte) Stor begejstring for de fleste. Dagens program stod på stranden for alle, hvor vi svedte tran de første par timer, men hen på eftermiddagen kom der lidt flere skyer, så temperaturen blev med udholdlig. Der blev spist lidt god frokost, snuppet en morfar og derefter til pool, hvor der blev spillet, snakket, badet og slappet af. Vi gik op og fik os et bad, og efterfølgende startede(Nadia,Casper og Stefan) med at drikke ” Don Simon ” sangria på altanen. Vi mødtes nede ved poolen senere, hvor der blev spillet backgammon og drukket Retsina og øl. Dumme-hatten fik lov at holde friaften, der var ingen der havde været ” uheldig” i dag, utrolig nok. Aftens spisested havde John og Margrethe stået for. Vi nød vores mad nede ved stranden på en dejlig restaurant med rigtig god service. En lettere kraftig vind besøgte os ved bordet, så der var flere der måtte hjem efter trøjer, så vi atter kunne nyde maden og den skønne udsigt. Aftenen sluttede af med is (Tove gav) og gode cocktails ned på stranden. De smagte super godt.

Info: Situationen med Michael og Ditte er løst, de har nu fået bekræftet deres reservation af værelser, så Hanne kan igen slappe lidt af og vi glæder også meget til at se dem og børnene.

Bonusinfo: Der blev taget gruppefotos med veninde-briller 😊

Tak for en dejlig dag.

De unge (og smukke)

Torsdagen den 2. Juli 2015

Morgenmad kl. 8:00 for de fleste. Brødet i dag var næsten helt frisk, og så var der også en forenklet version af arme riddere. Vi gik derefter til stranden, hvor det var endnu en stille dag med lidt vind og næsten blikstille hav. John og Margrethe, Hanne og Leif og Hans og Tove med familie tog bussen til Agios Giorgios for at se det sted, hvor vi skulle have været, og bade fra en anden strand. Ved halv et tiden gik vi op fra stranden, købte lidt ind til frokost og fik en god bid mad på altanen. Herefter slappede vi lidt af i skyggen, inden vi igen gik på stranden.

Kl. 19 var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, så foreningen samledes om et par flasker Retsina, mens de unge så på fra sidelinjen. Største dagsordenpunkt var at få struktureret brokkeriet til Apollo. Peter H. skriver udkast til klagemail, når han kommer hjem, og sender til Hanne til gennemsyn. Derefter var der bødeuddeling, men det blev ikke til så mange. De sidste lommepege på denne ferie blev uddelt. Kl. 20 gik vi til den taverne som Hans og Tove havde fundet lidt inde i landet. Efter middagen blev vi budt på en stor ouzo og på vej til hotellet blev der spist is, og et par stykker fik sig en drink ved pool-baren. Endnu en god dag var gået.

Peter og Rossana.

Fredag den 3. juli 2015

Morgenfriske mødtes vi til morgenmaden og fordelte os derefter på stranden halvdelen ved Spiros, resten fordelt sydpå, efter en stille dag spiste vi på den nærmeste taverne Vine Garden, hvor vi for første gang fik græsk dessert, vandmelon og kage. De 3 friske unge tog i stedet til byen og kom pænt sent hjem, ingen hørte dem komme, det satte vi stor pris på. TAK. Aftenen sluttede for de mange stille og roligt, John gav is til de søde børn.

John og Margrethe

Lørdag den 4. juli 2015

Morgenmad som sædvanlig kl. 8. Da det er dagen, hvor vi skal på sejltur og fejre Peter R.'s fødselsdag blev alle på hotellet. Der blev solbadet, badet i poolen og hygget i skyggen. Kl. 12.30 gik vi ned til havnen, hvor båden lå. Flot skib. Kaptajn og frue ankom kort efter med mad og drikke. Så kom vi om bord. Vi havde en dejlig sejltur med badestop undervejs, Lækker frokost, som alle nød. Middagen blev nydt på Spiros by the beach, hvor al mad kom samtidig. Flot punktum på en god dag. Stor tak til Peter.

Nils, Sande, Mandy og Inge-lise