

Dagbog – Kreta 2012

Lørdag d. 7. juli 2012

Vi mødtes i terminal 3. SAS havde sørget for at ikke mange kom til at sidde samlet. Flyveturen gik meget fint for de aller yngste. Transfer til hotellet forløb uproblematisk. Vi kom til hotellet og blev godt modtaget af John og Margrethe. Vores lejlighed, som vi har sammen med Sande og Mandy, er meget fin og veludstyret. Eftermiddagen tilbragte vi i poolen. John og Margrethe havde bestilt bord til middagen på en dejlig restaurant lige i nærheden. Her var meget luft og maden smagte godt. Alle var trætte og der blev sagt godnat tidligt.

Fam.Hessel

Søndag d. 8. juli 2012

John, Leif, Nadia og Rossana stod op kl. 7:00 for at løbe – gå. Hans og Alexandra havde ikke fået stillet deres ure til græsk sommertid, så de løb først kl. 8:00.

Vi samledes til morgenmad sådan lidt ad hoc og blev enige om, at vi vil prøve at finde et bedre sted, hvor vi alle kan spise på én gang.

Efter morgenmaden var der fri leg. De fleste gik til poolen. Hanne, Leif og Stefan to bussen til Rethymnon. Hyggelig by - det meste var lukket, da det var søndag. Nogle samledes ved baren ca. 16:30 for at se Tour de France. Mødtes igen kl. 19:00. Fam. Hessel havde bestilt bord på en taverna lige ved bageren. Fik dejlig mad, men det tog for lang tid. Rossana fik slet intet før lige inden vi gik. Sad lidt i gårdhaven, hvorefter det var sengetid. De unge gik i byen.

Fam. Rosenmejer

Mandag d. 9. juli 2012

En dag der ikke skete ret meget. Vi var 3 stk. ude at løbe – 3 ude at gå. Dagen gik med at være ved poolen. Rosenmejer var en dag i vandland. Ude og spise kl. 20:00. Det var meget svært at finde, med det gik efter et par timer – ha ha. Peter fik dumme hatten og ellers en dejlig dag. I seng kl. 24:00.

Fam. Olsen

Tirsdag d. 10. juli 2012

Dagens løbehold: Hans, Leif og John, Rossana gik hen til nabobyens strand.

Der var igen fælles morgenspising i gårdhaven. Der var nu nok borde, men stadig mangel på siddepladser.

Hanne, Leif, Stefan + 3 X Olsen tog bussen til Rethymnon og vi andre gik til stranden - igen igen.

Peter R. har fået lavet en backgammonturneringsplan- og turneringen er kommet godt i gang.

Dumme hatten gik igen til Peter R. Hans havde valgt papegøje-tavernaen. Den var god og der var utrolig hurtig betjening, hvorimod det var meget svært at komme derfra igen.

De små og de ældre gik hjem, og de unge og lidt ældre ville se lidt på byens natteliv.

Dronningen og hendes mand

Onsdag d. 11. juli 2012

Endnu en dejlig solskinsdag med temp. over 30 grader med viden om, at det regner og er koldt i DK. Nok den største dag med hensyn til pool-tid. Vandets kølighed trak umådelig meget. Der var tid til leg, bøger og højtlesning.

John havde bestilt bord på The White Lady, hvor vi alle i samlet flok, efter vores glas retsina og uddeling af dummehat, gik ud til. Der var græsk musik og dans, og alle var med på spøgen.

Aftenens højdepunkt var nok da Stefan endte med at give 'danseren' et stort kys. Det tog kegler! Der var fuldt kul på til kl. 23:00, hvorefter vi forlod stedet før der kom mavedanser på. Sluttede aftenen i haven.

Fam Serup/Riedel

Torsdag d. 12. juli 2012

Dagen var endnu en dejlig afslappende dag med strand og pool det meste af dagen. Der blev også snuppet lidt 'morfar' hi hi!

Aftenens middag var lidt af en oplevelse! Rossana havde i samarbejde med Steve fundet frem til lidt af en perle. Vi blev alle kørt i bil op på toppen af et højt bjerg – lettere sjov tur med anderledes kørsel – hi hi og der blev vi mødt af et smukt hus og en storslået udsigt over Kreta. Vi blev godt modtaget og fik en smuk solnedgang vi sent glemmer. Maden var kun råvarer der blev dyrket der – grøntsager, kød, ost etc.

Det var super godt og vi havde det alle lækkert. Børnene legede godt på cykler og løb rundt og fik nye venner.

Vi blev kørt hjem igen og der var et par stykker, der mødtes i baren og fik smagt på lidt mojitos. Dejlig dag med også lidt fulde dumheder. Stefan og Sande spillede pool, og Sande havde babyalarm med for at kunne høre Mandy. De spillede og Stefan kom til at skubbe alarmen ned i hullet. Det resulterede i at de ikke kunne få den op igen og de måtte tilkalde en, der dagen efter kunne komme og få den op – hi hi.

Stine mm. Og Casper mm.

Fredag d. 13. juli 2012

Solen skinnede også i dag til en afveksling. Dagen startede med morgenmad og gaver til Rossana, da det er hendes fødselsdag. Dagen før havde vi besluttet at grille i dag, så morgenmaden blev også brugt til at planlægge dagens indkøb. Kl. 10:15 kørte Rossana og Casper af sted med Steve i golfvognen og kom tilbage med vognen fuld af tomater, agurker, yoghurt, kød og andet godt til aftenen. Derpå et par timer ved swimmingpoolen i skyggen før frokost.

Efter frokost krøb vi ind i skyggen indtil ved 16-tiden. Til eftermiddagste var der kager fra den lokale konditor, lækkert, sødt og ??? (jeg kan simpelthen ikke læse hvad der står!).

18:30 var der before-dinner i anledning af Rossanas fødselsdag med retsina, cola og tilbehør.

Derefter havde foreningen forberedt salat og tzatziki, og der blev grillet koteletter og t-bone steak på en lånt grill. Aftenen afsluttedes med ??? (jeg kan simpelthen ikke læse hvad der står!), brætspil og diverse long drinks.

Fam. Hoffmeyer

Lørdag d. 14. juli 2012

Så er vi nået til lørdag. Da vi er en smule sent med at skrive, er vi desværre nået til fredag d. 20. juli. Lørdag d. 14. juli var dagen, hvor John og Margrethe skulle hjem. Det havde været højt solskin hele dagen og vi fik sendt dem godt af sted ved 19-tiden. Inden da havde vi set Touren og drukket øl, men dette er faktisk ikke hvorfor vi skriver. Om søndagen skulle vi ud at sejle på en flygtningebåd. Det viste sig at være en russisk flygtningebåd, hvor halvdelen ikke kunne svømme og halvdelen ikke kunne holde deres kæft !

De unge

Juli 2011

Inge-Lise Hessel / Sekretær